

Kerknieuws Made en Drimmelen



Jaargang 7, mei 2024

Kerkdiensten

Zondag 5 mei

10.00 uur ds. W. Bisschop uit Breda

Organist: Rob de Slegte

Deurcollecte: Restauratiefonds

Dienst in Drimmelen

Zondag 12 mei

10.00 uur: ds. H. Schipper uit Dordrecht

Dienst in Made

Zondag 19 mei (Pinksteren)

10.00 uur: mw. Griselda Aanen – de Vries

Organist: Jan-Sjoerd van de Vaart

Deurcollecte: onderhoud orgel

Zondag 26 mei

10.00 uur: liturgiecommissie (zangdienst)

Dienst in Made

Zondag 2 juni

10.00 uur: hr. Peter de Jongh uit Raamsdonksveer

Organist:

Deurcollecte: Restauratiefonds

Dienst in Drimmelen

De diaconale collecten in mei zijn bestemd voor: Stichting Leergeld.

Op Hemelvaartsdag (9 mei) is er geen dienst in Made en of Drimmelen.

Wel is er een dienst in Hooge Zwaluwe.

Agenda

Zaterdag 4 mei: 19.15 uur, dodenherdenking, kerk Drimmelen

Dinsdag 7 mei: 14.00 uur, combi KR vergadering, kerk Drimmelen

Woensdag 15 mei: 14.30 uur, Bijbelgespreksgroep, Molshoop Made

Donderdag 16 mei: 09.00 uur, werkochtend kerkhof Oud Drimmelen

Donderdag 30 mei: 18.00 uur, Samen Soepen BBQ, Molshoop Made

Kerkelijke zaken

Afgelopen maanden heb ik samen met ds. Marijn Gilhuis de cursus "Vieren" gegeven. Een cursus over onze christelijke feestdagen. In het aangereikte materiaal werden de feesten gekoppeld aan een woord. Advent - Hopen, Kerst - Omarmen, Veertigdagentijd - Verdiepen, Goede Vrijdag - Lijden, Pasen - Herstellen, Hemelvaart - Vertrouwen, Pinksteren - Verbinden. We hebben de cursus afgerond met een avond over Hemelvaart en Pinksteren. Twee feesten die soms lastig zijn voor te stellen en uit te leggen. Twee feesten die we deze maand vieren. Maar wat valt er te vieren bij een afscheid, een vertrek. Er valt toch echt wat te vieren bij Hemelvaart, omdat het o.a. met vertrouwen te maken heeft. Jezus stelt vertrouwen in ons. Jullie kunnen nu op eigen benen staan. Zonder zijn fysieke aanwezigheid de weg van het geloof gaan. God geeft ons vertrouwen, geeft ons een zetje 'je kan het, ga maar op weg'. Zoals een moeder bij het schoolplein, op de eerste schooldag. Of na het behalen van je diploma: nu is het aan jou, breng in praktijk wat je geleerd hebt.

Gelukkig laat God ons niet helemaal aan ons lot over. Hij geeft zijn Geest. De Heilige Geest als kracht, als adem, die ons beweging zet en ons verbind met God, de Vader en de Zoon. En de Geest die ons verbindt met elkaar. We zijn niet alleen. We hoeven de weg niet alleen te gaan, maar met God en met elkaar.

Een hartelijke groet,
Griselda Aanen

Meeleven

Op maandag 6 mei wordt Leni Molengraaf geopereerd. Een operatie is altijd spannend. We wensen haar Gods nabijheid toe.

Afgelopen maand is Conny Morijn- de Geus verhuisd naar Woonzorgcentrum Elisabeth in Breda. Een ingrijpende gebeurtenis voor Conny en Ruud. We wensen hen Gods zegen toe en hopen dat Conny zich daar thuis mag voelen.

Ook mw. Aleman is verhuisd. Zij heeft nu een kamer in de Wijngaerd in Made. Fijn dat daar nu voor haar een kamer is gevonden en dat ze dicht bij haar zus kan wonen.

In Memoriam

Op 29 maart is ons gemeentelid mw. Corry Zijderveld- van der Giessen overleden. Corry is 82 jaar geworden. Sinds enkele jaren woonde Corry in de Herbergier in Dussen. Haar gezondheid was zwak, en dit ging in korte tijd hard achteruit. Corry genoot van de bloemen en de vlinders. Haar bloementuin was haar lust en haar leven. En tot het laatst toe plukte ze de bloemen om mee naar huis te nemen. Ze kon genieten van de kleine dingen in het leven. Het geloof in God, het vertrouwen dat Hij voor haar zorgde, heeft ook altijd een centrale rol gespeeld in haar leven. God was erbij in de goede en in de moeilijke dagen. Daar vertrouwde ze op. Tijdens de afscheidsdienst stonden we stil bij het leven van Corry en hoorden we woorden van troost. Na de dienst hebben we haar begraven op onze begraafplaats bij de kerk.

We wensen Wim, de kinderen en kleinkinderen Gods troostende nabijheid toe in de komende tijd.

Dankwoord

Beste gemeenteleden,

Graag wil ik u bedanken voor de vele kaarten en telefoontjes die ik gehad heb na mijn val thuis. Ook voor de prachtige bloemen die ik namens u allen heb gekregen. Het gaat gelukkig weer een stuk beter. Woensdag 24 april is het gips van mijn rechter hand en arm verwijderd, zodat ik er uiterlijk weer 'normaal' uit zie. Maar er moet nog hard gewerkt worden aan schouder en pols om bijvoorbeeld weer op de fiets te kunnen stappen. Ik hoop u snel weer te zien.

Groet, Eefje Olivier

Een lintje

Vrijdag 26 april heeft Louis van Suijlekom een koninklijke onderscheiding ontvangen. Op verschillende fronten en al vele jaren is Louis actief als vrijwilliger. Ook voor onze gemeente geldt dat. Zijn inzet wordt gewaardeerd. Deze onderscheiding is hem dan ook van harte gegund. Louis, gefeliciteerd!

Toekomst Protestantse Gemeenten

Op 25 april heeft er een gesprek plaats gevonden in de Molshoop tussen de voltallige kerkenraden van Hooge Zwaluwe, Drimmelen en Made. Hierbij was ook adviseur Roelof van den Broek aanwezig. Het was een open gesprek waarbij we allen ons zorg uitspraken over de toekomst. De vergrijzing heeft inmiddels enorm toegeslagen. Nog steeds zijn de kerkenraden, ondanks pogingen daartoe, onderbezet. De kerkgang laat te wensen over.

De inkomsten lopen terug en de energiekosten lopen op. Derhalve tijd voor bezinning. We hebben met elkaar afgesproken dat we een samenwerking niet in de weg staan. Maar met drie kerken zijn we nog steeds kwetsbaar. Meer gezamenlijke diensten met Hooge Zwaluwe zou een eerste aanzet kunnen zijn tot samenwerking met hen.

Afgesproken is dat iedere kerkenraad zijn achterban zal raadplegen hoe de kerkleden erover denken. In juni van dit jaar zal een tweede gesprek plaatsvinden.

Heeft u een zienswijze of een goed idee, kom ermee naar de kerkenraad. Een mailtje naar de scriba kan natuurlijk ook: dhei@hotmail.com

Groet, Dick Heil (Szn) kerkrentmeester

Uit de Gemeenten

Donderdag 4 april was er de rouwdienst van Corry Zijderveld uit Made. Naast familie en collega's van het tuindersbedrijf waren er ook veel kerkgangers uit Made en Drimmelen aanwezig. Na de dienst waarin Griselda voorging, volgde de begrafenis op het kerkhof rond de kerk van Made.

Zondag 7 april ging ds. Thea Bouwman voor in de kerk van Drimmelen. Tot de kerkgangers behoorde ook een echtpaar met 2 kinderen. De ouders vertelden ons dat ze 3 maanden in de weekends op een camping bij Wagenberg verblijven. Na de dienst werd nog snel door een kerkganger limonade voor de kinderen gehaald. Jacob van Nes was organist en hij trok alle registers open om er een mooie dienst van te maken.

Thea trok in haar preek een lijn van de Hof van Eden via de graftuin met Maria van Magdala naar de nieuwe stad: een tuinstad in de toekomst. Dan zal de hof van Eden in ere hersteld worden. Tijdens de dienst werd ook aandacht besteed aan het opkomend antisemitisme (Jodenhaat) in Nederland en de wereld. Jacob speelde een Joodse melodie na de preek en Thea had lied 608 (de steppe zal bloeien) gezongen door Lenny Kuhr als filmpje op het scherm uit gekozen.

Het koffie drinken na de dienst moest gehaast gebeuren want om 12.00 uur volgde nog een Katholieke doopviering in de kerk en de familie kwam al om 11.30 uur de kerk in om wat spullen klaar te leggen en de kerk te versieren.

Griselda ging voor in de kerk van Made op zondag 14 april. Als thema van de preek had ze gekozen: Jezus volgen. Wat betekent dat? Hoe doe je dat? Petrus heeft het van Jezus geleerd. Je mag Hem volgen als een vriend. Samen mogen we blijven leren hoe we Hem volgen en met Hem op weg te gaan.

In deze dienst werd Willy herbevestigd als diaken. Hij had een filmpje van het lied Abba, Vader uit gekozen om de kerkgangers te laten zien.

Zondag 21 april was ds. Tom Rijken uit Oosterhout gastvoorganger in de kerk te Drimmelen. Bert van Ginkel viel als organist in voor An Woltering die door haar rug gegaan was. Er waren veel gasten vanaf een camping buiten Wagenberg waaronder 3 kinderen. Tom Rijken bracht weer het jaarthema 2024 van de Doopsgezinde kerk mee: Alles wat u doet, met u met liefde doen (1 Korintiërs 16: 14). Zijn preek ging hier ook over. Hij liet ook lied 608 (de steppe zal bloeien) zingen, maar dat werd niet zo'n succes.

Groet, Louis van Suijlekom

Begraafplaats Oud-Drimmelen

Op 17 mei start in Oud Drimmelen een kunst project genaamd: Natuurlijk Mooi. Tot en met 26 mei worden er onder meer workshops en demonstraties gehouden. Een gedeelte van de begraafplaats (de wei) zal ook betrokken worden. Een werkochtend net voor dit gebeuren zou de begraafplaats weer in goede staat kunnen brengen. Met name de parkeerplaats bij de poort raakt overwoekerd door onkruid. In de laan liggen hier en daar afgebroken takken. Op het kerkhof begint hier en daar ook weer wat onkruid op te schieten. Vandaar dat er op donderdag 16 mei een werkochtend gepland staat.

Verjaardagen 75+ (Made en Drimmelen)

Made

09 mei	L. van Dijk
20 mei	C. de Ruijter- Spaans
21 mei	E. Mulders- Boudewijns

Drimmelen

17 mei	Hr. G. Havers
29 mei	Mw. M.C. van den Tol - Kommers

Allen een fijne verjaardag toegewenst en van harte gefeliciteerd!

Bijbelgespreksgroep

We zetten de gesprekken over het Bijbelboek Prediker voort. Woensdag 15 mei ben je van harte welkom in de Molshoop, dan lezen en bespreken we het laatste gedeelte van Prediker 3 en een stukje van Prediker 4 met elkaar. We beginnen om 14.30 uur.

Samen Soepen

Op donderdag 30 mei is de laatste Samen Soepen voor dit seizoen in de Molshoop. Dit keer geen soep, we sluiten het seizoen af met een barbecue. Vind je het leuk om met andere mensen te eten, schuif dan een keer bij ons aan. Je bent van harte welkom, vanaf 17.30 uur. De maaltijd begint om 18.00 uur. Geef je wel even op: samensoepenmade@gmail.com



Collecten (Made en Drimmelen)

Made

14 april	Kerkvoogdij	€ 27,45
	Kerkvoogdij	€ 28,41
	Diaconie	€ 25,85
28 april	Kerkvoogdij	€ 31,55
	Kerkvoogdij	€ 27,95
	Diaconie	€ 28,70

Drimmelen

7 april	Kerk in actie	€ 38,60
	Kerk	€ 39,00
	Rest. Fonds	€ 25,55
21 april	Kerk in actie	€ 64,88
	Kerk	€ 74,28
	Kerkhof	€ 63,17

De diaconiecollecten van de maand april waren bestemd voor Kerk in Actie. De diaconiecollecten van de maand mei zijn voor Stichting Leergeld.

Kerkbalans 2024 (Made)

U bent in januari van dit jaar door de kerkbalanslopers benaderd voor de jaarlijkse kerkbalans. Ook dit jaar werd gekozen voor het **niet** ophalen van antwoordstrookjes. Toezeggingen door u waren er derhalve niet. Gelukkig hebben velen van u al gereageerd en de gelden voor dit jaar al overgemaakt. Veel dank daarvoor.

Ongeveer 40% van de kerkleden heeft dat nog niet gedaan. Aan hen die dit vergeten zijn vraag ik vriendelijk dit alsnog te doen.

Hier geldt het aloude gezegd: Wie de schoen past, trekke hem aan.

Groet, Dick Heil (Szn) kerkrentmeester

Kerkvoogdij (Drimmelen)

Kerkebalans / Giften

31 maart	€ 50,00
8 april	€ 25,00 € 30,00 € 20,00
9 april	€ 50,00
10 april	€ 25,00 € 200,00 € 10,00 € 25,00
11 april	€ 50,00 € 120,00 € 25,00 € 50,00
12 april	€ 300,00 € 200,00 € 200,00
14 april	€ 40,00
15 april	€ 10,00
18 april	€ 50,00
19 april	€ 800,00
20 april	€ 20,00
23 april	€ 75,00 € 20,00 € 100,00

Alle gevers hartelijk dank.

Dodenherdenking 4 mei en Bevrijdingsdag 5 mei

‘Onze kastanjeboom staat van onder tot boven in volle bloei, hij is vol met bladeren en veel mooier dan verleden jaar.’

Anne Frank, 13 mei 1944



‘Wij keken alle twee naar de blauwe hemel, de kale kastanjeboom aan wiens takken kleine druppeltjes schitterden, naar de meeuwen en de andere vogels die in hun scheervlucht wel van zilver leken. Dat alles ontroerde en pakte ons alle twee zo, dat we niet meer konden spreken.’

Anne Frank, 23 februari 1944

Algemeen

Kerkelijk werker Made en Drimmelen.

mw. G. Q. Aanen - de Vries
A39, 2975 BB Ottoland
tel. 06 36 28 44 91
e-mail. griselda.aanen@planet.nl

Scriba, Made

dhr. D. Heil Szn
Spechtstraat 14, 4921 TP Made
tel. 0162 - 68 69 23
e-mail. dhei@hotmail.com

Scriba, Drimmelen

dhr. L.A. van Suijlekom
Patrijsflat 11, 4921 WJ Made
tel. 06 15 30 32 16
email. pkdrimmelen@hotmail.com

Bankgegevens, Made

Kerkvoogdij
NL40 INGB 0001 0998 62
NL49 ABNA 0478 0421 59
Diaconie
NL13 RABO 0132 5213 18

Bankgegevens, Drimmelen

Kerkvoogdij
NL59 RABO 0373 7073 04
NL98 INGB 0001 0706 88
Diaconie
NL65 RABO 0373 7368 78

Kopij kerknieuws Made en Drimmelen.

dhr. D. Heil Dzn
Lignestraat 21, 4921 ET Made
tel. 06 12 39 85 07
e-mail. dirkheil@hotmail.com

Website

www.protestantsekerkmadedrimmelen.nl